

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ****Πέμπτη, 28/03/13**

Ώρα **7.00 π.μ.** Όλοι συνεπείς. 81 μαθητές και μαθήτριες, οι 4 συνοδοί καθηγήτριες, Αρκούδη, Αθανασιάδη, Λέτσιου, Μακρή, η συνοδός του πρακτορείου, οι 2 οδηγοί με τα πούλμαν και η Τροχαία, όλοι παρόντες. Ο Διευθυντής και οι γονείς και κηδεμόνες μας αποχαιρετούν και η εκδρομή μας ξεκινά με τις καλύτερες προδιαγραφές, εξαιρώντας τον καιρό. Ασθενής βροχή μας συνοδεύει τις πρώτες ώρες του ταξιδιού. Μετά από δύο σύντομες στάσεις φθάνουμε, και μάλιστα ενωρίτερα, στις **13.30 μ.μ.** στον **αρχαιολογικό χώρο του Διμηνιού**. Η ξαφνική όμως μπόρα μας οδηγεί στο να επιβιβαστούμε ξανά στα σχολικά λεωφορεία, απαγορεύοντάς μας να περπατήσουμε στα μοναπάτια του εντυπωσιακού νεολιθικού οικισμού.

Στέγη, τότε, ώρα **14.00 μ.μ.** μας προσφέρει το **μουσείο πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα**, σημαντικό δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στο είδος του, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ξεναγός μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του εργοστασίου στις διάφορες φάσεις παραγωγής, από την ατμοκίνηση μέχρι τη χρήση του ηλεκτρισμού, όπως και την κάμινο **Hoffmann**. Ξεκουραζόμαστε λίγο και απαθανατίζουμε το διατηρητέο κτίριο, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες.

Αλλαγή σκηνικού: **15.00 μ.μ.** Η βροχή σταματά. Δεδομένου ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι πλέον κλειστός, κατευθυνόμαστε προς την **πόλη του Βόλου**. Περιηγούμαστε στην προκουμαία, φθάνοντας ως το κτίριο του **Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας** και ορισμένοι, με μία συνοδό, έως την άκρη του λιμενοβραχίονα, στο **φάρο**.

Ώρα **17.00 μ.μ.** Ο καιρός πάλι βροχερός. Έχει έρθει η ώρα της άφιξής μας στο ξενοδοχείο Βαλής, στην Αγριά Βόλου. Αρκετά κουρασμένοι οι μαθητές τακτοποιούνται στα δωμάτια και ξεκουράζονται ως την ώρα του δείπνου. Ο μπουφές γευστικός, αλλά όχι αντίστοιχος ξενοδοχείου πέντε αστέρων. Το σημειώνουμε.

Ώρα **21.30 μ.μ.** Συγκεντρωνόμαστε για μια βραδινή ομαδική περιήγηση στο Βόλο, αλλά και για να ελέγξουμε τους τόπους πιθανής διασκέδασης των μαθητών την επόμενη ημέρα. Με τη σύμφωνη απόφασή τους επιλέγουμε ως καταλληλότερο έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που μας φιλοξενεί.

Ώρα **23.30 μ.μ.** Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και, μετά από σύντομη συγκέντρωση ανά παρέες στα δωμάτια, λέμε καληνύχτα...

**Παρασκευή, 29/03/13**

Ώρα **8.30 π.μ.** παίρνουμε πρωινό μπουφέ. Οι μαθητές μας εντυπωσιάζουν με τη συνέπεια και την ωριμότητά τους και πάλι, καθώς και με τους καλούς τους τρόπους. Οργανώνουμε το μεσημεριανό μας γεύμα κοντά στο Χιονοδρομικό Κέντρο στα Χάνια, αναβάλλοντας την επίσκεψή μας στο **εργοστάσιο της ελληνικής εταιρείας αναψυκτικών ΕΨΑ**, λόγω συνωρισμού μαθητικών επισκέψεων.

Ξεκινάμε στις **10.30 π.μ.** την ανάβασή μας στο όρος του Πηλίου. Επισκεπτόμαστε το **μουσείο Θεόφιλου** στην **Ανακασιά**. Περιμένοντας θαυμάζουμε το λιθόκτιστο αρχοντικό με την ξύλινη στέγη, την καλυμμένη με σχιστολιθικές πλάκες και κεραμίδια «βυζαντινού τύπου». Οι μαθητές ξεναγούνται κατά ομάδες στον τελευταίο όροφο του οικήματος, ο οποίος είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες

άριστης ποιότητας του **σπουδαίου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ** και μαθαίνουν για τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι τους περιμένουν στον ολάνθιστο ανοιξιιάτικο κήπο.

Στη συνέχεια, στις **12.30 μ.μ.**, επισκεπτόμαστε τη **Μακρυνίτσα**. Περπατάμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, χαζεύοντας τα καταστήματα με τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, τις χυλοπίττες και τα αφεψήματα, παίρνοντας και κάποια ενθύμια. Επισκεπτόμαστε την παραδοσιακή **εκκλησία** του Αγίου Νικολάου και θαυμάζουμε το τεράστιο πλατάνιο στην πλατεία, μέσα στην εξαιρετικής ομορφιάς **φύση**.

Ώρα **13.30 μ.μ.** Συνεχίζουμε την ανάβασή μας περνώντας από το παραδοσιακό χωριό της **Πορταριάς** και κατευθυνόμαστε προς τα **Χάνια**. Συνόδός μας ένα τεράστιο σύννεφο που κατεβαίνει χαμηλά, περιορίζοντας την ορατότητά και επιβραδύνοντας την πορεία μας.

Στις **14.30 μ.μ.** φθάνουμε στον προορισμό μας. Το **χιονοδρομικό κέντρο** βρίσκεται απέναντί μας με ελάχιστο χιόνι. Παρατηρούμε τα εκχιονιστικά μηχανήματα που βρίσκονται έξω από το χώρο του εστιατορίου, αλλά και τους σκεπασμένους σωρούς με αλάτι στις αποθήκες. Όσπου να τελειώσουμε το νόστιμο φαγητό μας, το χιονοδρομικό έχει χαθεί από τα μάτια μας λόγω της **ομίχλης**. Οι μαθητές βγαίνουν έξω, στον άυλιο χώρο, εντυπωσιασμένοι από το σπάνιο για αυτούς φαινόμενο. Ευτυχώς για όλους, ο Θεός μας βοηθά και το σύννεφο μετακινείται. Είμαστε πλέον σε θέση να επιστρέψουμε, έχοντας ως θέα από τα παράθυρά μας το κατάφυτο δάσος με τις πανύψηλες οξιές, βελανιδιές, πλατάνια, αγριοκαστανιές, πεύκα και έλατα, αλλά και τον Παγασητικό κόλπο.

Ξεκούραση στα δωμάτια στις **18.00 μ.μ.** και προετοιμασία για τη νυκτερινή διασκέδαση. Το δείπνο στο ξενοδοχείο πλουσιότερο. Το μοιραζόμαστε με αθλητικές ομάδες και άλλα σχολεία.

Ώρα **22.00 μ.μ.** Συγκέντρωση στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου. Οι μαθητές και μαθήτριες περιποιημένοι και χαρούμενοι φαίνονται έτοιμοι για χορό. Η βραδυά αποδεικνύεται πετυχημένη. Πίνοντας τα αναψυκτικά τους, οι μαθητές χορεύουν και τραγουδούν τα αγαπημένα τους τραγούδια έως τις **00.30 π.μ.** Κατόπιν, εγκαταλείπουν το χώρο διασκέδασης τραγουδώντας ευχαριστημένοι. Μικρή δυσκολία: χρειάζεται να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας, γιατί την επόμενη ημέρα αφήνουμε ενωρίς το χώρο του ξενοδοχείου. Η συνέπεια μας συνοδεύει. Σε μισή ώρα όλοι αποδεικνύονται πανέτοιμοι κι έτσι δίνεται χρόνος και λίγη ακόμη διασκέδαση στα δωμάτια. Στη συνέχεια, οι μαθητές αποχωρούν στα δωμάτιά τους κι αποκοιμούνται κατάκοποι.

### **Σάββατο, 30/03/13**

Τρίτη και τελευταία ημέρα της εκδρομής, έχουμε αφύπνιση στις **07.30 π.μ.** Φορτώνουμε πρώτα τις βαλίτσες μας στα δωμάτια και απολαμβάνουμε με άνεση το πρωινό μας στις **8.30 π.μ.**

Περπατάμε για λίγο στην παραλία κι αποχαιρετάμε, στις **9.30 π.μ.**, ο **ξενοδοχείο**. Η ταξιδιωτική ημέρα μας ξεκινά με την επίσκεψή μας στο εργοστάσιο αναψυκτικών ΕΨΑ, παρότι αργία για εκείνους. Αν και αγουροζυπημένοι, οι μαθητές αφοσιώνονται στην εξαιρετική ξενάγηση.

Στις **11.00 π.μ.** φεύγουμε προς ένα άλλο μέρος του Πηλίου. Λίγο γκρινιάζοντας για το περπάτημα, επισκεπτόμαστε, στις **12.00**, το **σταθμό των Μηλεών**, όπου, από τον Μάιο και έπειτα, τερματίζει το τρενάκι του Πηλίου, ο Μουτζούρης. Μας αποζημιώνουν ο **καταρράκτης**, τα γάργαρα νερά, το φρέσκο νερό της πηγής κι η ανθισμένη φύση.

Στη συνέχεια, στις **13.00 μ.μ.** ανεβαίνουμε στη **Βυζίτσα**, αγοράζουμε τραγανά φρέσκα μήλα από έναν ντόπιο μανάβη, **κέρασμα** στους μαθητές από το σύλλογο γονέων και **περπατάμε, κάτι λιγότερο από μία ώρα, 2χλμ** ως τις **Μηλιές**, το πρώτο χωριό που επαναστάτησε στο Πήλιο στην

Επανάσταση του '21. Εκεί μας περιμένουν, με μια συνοδό, οι τέσσερις μαθητές που για λόγους υγείας δεν μπορούσαν να μας συνοδεύσουν.

Οι μαθητές περιηγούνται, ως τις **15.00 μ.μ.**, στην ιδιαίτερη **πατρίδα του Άνθιμου Γαζή και του Γρηγόριου Κωνσταντά**, οι οποίοι ίδρυσαν, το 1814, τη σχολή «Ψυχής Άκος», που λειτουργεί σήμερα ως βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία και ιστορικά κειμήλια. Ακόμα, επισκέπτονται την **εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών**, η οποία χτίστηκε το **1741**, διαθέτει αξιόλογες μεταβυζαντινές αγιογραφίες, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χτισμένη έτσι, ώστε ο κάθε ήχος μέσα σε αυτήν να μην ακούγεται έξω. Καθώς ο Χριστιανισμός εκείνη την εποχή απαγορευόταν, κατασκευάστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το εξωτερικό της, χωρίς καμπαναριό και άλλα θρησκευτικά σύμβολα ή δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, να μην προδίδει την αληθινή φύση του κτιρίου. Ψέλνουμε έναν ύμνο, θαυμάζοντας την εξαιρετική ακουστική του ιερού χώρου. Στην πλατεία του χωριού παρατηρούμε την ιδιαίτερη **διάλεκτο του Πηλίου**, που μοιάζει αρκετά με την ηπειρώτικη κι ακούμε τα τραγούδια ενός άλλου σχολείου. Τρώμε κάτι ελαφρύ κι αποχαιρετάμε το χωριό.

Στις **15.15 μ.μ.**, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς την **Αθήνα**. Κάνουμε **στάσεις για ανάπαυλα και φαγητό**. Ο **σύλλογος γονέων** κερνά τους μαθητές και τις μαθήτριες από ένα σάντουιτς. Το ταξίδι μας συνεχίζεται με τους μαθητές να τραγουδούν, να αστειεύονται και να διηγούνται σχολικές ιστορίες, καθώς και τις εντυπώσεις τους από το ταξίδι, πάντοτε δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας, κάτι που με επιμέλεια φροντίζουμε οι συνοδοί τους.

Στις **21.00 μ.μ.** φθάνουμε στα Βριλήσσια. Γονείς και κηδεμόνες περιμένουν με αδημονία τα παιδιά τους, που κατά γενική ομολογία πέρασαν εξαιρετα.

Συντάσσοντας αυτόν τον απολογισμό θα παρατηρούσα πως η καλή συνεργασία, η συνέπεια και το ομαδικό πνεύμα, όσο και η καλή αγωγή και συμπεριφορά χαρακτήρισαν τους μαθητές μας στο ταξίδι τους. Εξάλλου, οι οδηγοί μας βοήθησαν πολύ με τη συνετή τους οδήγηση και την καλή τους διάθεση, όπως επίσης και η συνοδός του πρακτορείου ταξιδιών με την εξυπηρετικότητα και την προθυμία της. Επιπλέον, η ομάδα των συνοδών δείξαμε σύμπνοια και βρισκόμασταν πάντοτε σε εγρήγορση για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής. Τέλος, δεν μπορώ να εξαιρέσω πως είχαμε σε κάθε βήμα μας άνωθεν βοήθεια και προστασία.

Εύχομαι σε όλους μας να είμαστε γεροί και να συνεχίζουμε να οργανώνουμε ταξίδια που βοηθούν τους μαθητές να γνωρίζουν βαθύτερα τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο γύρω τους..

Αρκούδη Έλενα –Σουντίνα

Αρχηγός της εκδρομής

Βριλήσσια, 31/03/13