

Απολογισμός τριήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1^{ου} Γυμνασίου Βριλησίων

1^η Ημέρα-Πέμπτη 4/5/2017: Αθήνα | Αρχαία Μεσσήνη | Καλαμάτα | Σκαφιδιά Ηλείας

Γεμάτοι ενθουσιασμό, μαθητές, γονείς και συνοδοί καθηγητές συγκεντρωθήκαμε στις 7:00 το πρωί στο σχολείο, και μετά τον έλεγχο των άνετων, δύο λεωφορείων, αναχωρήσαμε. Με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση, φτάσαμε στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου με την εξαιρετική ξεναγό μας, την κυρία Βικτωρία, περιηγηθήκαμε στον αρχαίο οικισμό, σε ιερά και αρχαία οικοδομήματα, στις οχυρώσεις, σε θέατρα και το εκπληκτικό στάδιο. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για την όμορφη Καλαμάτα, όπου κάναμε βόλτα στην παραλία και γευματίσαμε (προαιρετικά). Κατόπιν, αναχωρήσαμε για το ξενοδοχείο μας Aldemar Olympian Village 5* στη Σκαφιδιά Ηλείας. Φτάσαμε το απόγευμα, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και υπήρχε χρόνος για ξεκούραση και απόλαυση του υπέροχου περιβάλλοντα χώρου. Χαρωπές φωνούλες και ενθουσιώδη τρεχαλητά ακούγονταν από τους δύο ορόφους του κτηρίου μας! Στις 20:00 συναντηθήκαμε στην τραπεζαρία για να δειπνήσουμε στον πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου και αργότερα αποσυρθήκαμε για διανυκτέρευση (ολίγων ωρών...).

2^η Ημέρα-Παρασκευή 5/5/2017: Αρχαία Ολυμπία | Κατάκολο

Μετά το πρόγευμα, νωρίς το πρωί, αναχωρήσαμε για την αρχαία Ολυμπία, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί μας έγινε λεπτομερής ξενάγηση από την άριστη ξεναγό μας, την κυρία Ειρήνη, που είχε και την ονομαστική της εορτή, τόσο στον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, όσο και στο Μουσείο, όπου θαυμάσαμε το περίφημο άγαλμα του Ερμή του Πραξιτέλους. Στη συνέχεια, πήγαμε στο γνωστό παραλιακό κέντρο του Κατάκολου, έξω από τον Πύργο. Εκεί, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Αρχαίων Εφευρέσεων και Τεχνολογίας Κοτσανά, όπου ξεναγηθήκαμε στα εκθέματά του, όπως το ρομπότ του Φίλωνος, τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος και τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων. Στη συνέχεια συγκεντρωθήκαμε για φαγητό σε παραλιακή ταβέρνα, οργανωμένα και οικονομικά. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και δείπνο. Η βραδιά έκλεισε με μουσική διασκέδαση εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

3^η ημέρα-Σάββατο 6/5/2017: Αγία Θεοδώρα Βάστα | Αθήνα

Το πρωί, μετά το πρόγευμα, αναχωρήσαμε για Αθήνα, μέσω Κυπαρισσίας όπου κάναμε μία σύντομη στάση. Συνεχίσαμε τον δρόμο μας για την περιοχή με την περίφημη εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας Βάστα με τα 17 μεγάλα δέντρα να ξεπηδούν από τη στέγη της και τα αναβλύζοντα νερά από τα θεμέλιά της, αληθινό θαύμα της φύσης! Είχαμε αρκετό χρόνο για το προσκύνημά μας, αλλά και για την επίσκεψη σε αλευρόμυλο και νεροτριβή και όσοι ήθελαν γευματίσαν δίπλα από τρεχούμενα νερά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο! Συνεχίσαμε για Αθήνα και μετά από μία σύντομη στάση, φθάσαμε στο χώρο του σχολείου στις 19:30, γεμάτοι με ωραίες εικόνες, εντυπώσεις, σώοι και αβλαβείς. Ακόμη και το πολυθρύλητο μας προλάβαμε!

Σαν αρχηγός της εκδρομής, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνοδούς καθηγητές μας, τις κυρίες Αρκούδη Έλενα και Μακρή Μιράντα και τους κυρίους Αγαθοκλή Βασίλη και Γεωργαλλή Παναγιώτη, γιατί με την πολύτιμη εμπειρία τους και τις ακούραστες προσπάθειές τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδρομής μας. Ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα!

Επίσης, ευχαριστώ τους μαθητές μας γιατί ήταν, στην πλειοψηφία τους, πολύ συνεργάσιμοι και υπάκουοι και τους γονείς των μαθητών μας για την εμπιστοσύνη τους.

Η διευθύντρια και αρχηγός της εκδρομής

Σακκιάδου Αφροδίτη Βικτωρία