

Διδακτική επίσκεψη στην Πνύκα

Στις 11-05-23, όλες οι τάξεις του σχολείου μας πραγματοποίησαν διδακτικές επισκέψεις στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, η Γ΄ τάξη, με αφετηρία την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ξεναγήθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινών μνημείων. Αρχικά, έγινε μια σύντομη αναφορά στη ζωή του πρώτου χριστιανού ιερομάρτυρος της Αθήνας, του Αγίου Διονυσίου. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Ηρώδειο, όπου έγινε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική πορεία του μνημείου και εν συνεχεία τα παιδιά, με κατεύθυνση προς την Πνύκα, πέρασαν από τον ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαδιάρη, όπου τους δόθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την προέλευση του ονόματος επί Τουρκοκρατίας.

Ακολούθως, οι μαθητές, αφού απήλαυσαν μια πεζοπορία μέσα από τις συστάδες των πεύκων, οδηγήθηκαν στις λεγόμενες "φυλακές του Σωκράτη", στον λόφο του Φιλοπάππου. Από εκεί κατευθύνθηκαν στην Πνύκα, θέση όπου συνεδρίαζε η συνέλευση των πολιτών της Αθήνας, η Εκκλησία του Δήμου. Ιδιαίτερα, επισημάνθηκε η λειτουργία του θεσμού στη γενέτειρα της πρώτης Δημοκρατίας. Παράλληλα, έγιναν αναφορές στη διαχρονική λειτουργία και χρήση του ιστορικού σημείου κατά τα πρώτα βήματα του Χριστιανισμού και την κήρυξη του Θείου Λόγου από τον Απόστολο Παύλο, φθάνοντας μέχρι τη Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους και την εκφώνηση της ομιλίας του Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές.

Αφού ολοκληρώθηκε η ξενάγησή τους στο χώρο, οι μαθητές επέστρεψαν ακολουθώντας αντίστροφα την ίδια διαδρομή. Στο τέλος, τους δόθηκε χρόνος για ξεκούραση και περιήγηση στον Πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και επέστρεψαν στο σχολείο τους αναζωογονημένοι.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές :

Βασιλογιάννη Ευαγγελία (Αρχηγός) , Μαυραντώνη Ελένη , Τσακικάκης Άγγελος, Μάλλιου Όλγα, Μαγγίνα Μορία.





