

Επίσκεψη της Α΄ Τάξης τους σχολείου μας στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης και στην Ιερά Μονή Πεντέλης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Τάξης του σχολείου μας την Παρασκευή 21/2/2025 επισκέφθηκαν εναλλάξ το Αστεροσκοπείο Πεντέλης και την Ιερά Μονή Πεντέλης.

Στο Αστεροσκοπείο συμμετείχαν στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας: "Περί Ανέμων & Υδάτων" μέσω προσομοιώσεων, πειραμάτων και εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και στους βασικούς τρόπους προφύλαξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους. Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό έγιναν «μικροί επιστήμονες» μαθαίνοντας τον επιστημονικό τρόπο σκέψης με παιχνίδι και ενεργή συμμετοχή σε πειραματικές διατάξεις.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες όπου έπρεπε να συνεργαστούν για να κατανοήσουν τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες δημιουργίας νεφών και να δημιουργήσουν ένα «εικονικό» καταϊγδοφόρο σύννεφο με την χρήση διαδραστικών εφαρμογών. Τέλος, συμμετείχαν σε ένα κουίζ ερωτήσεων χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα, κερδίζοντας συμβολικά έπαθλα.

Μετά το τέλος του προγράμματος στο Αστεροσκοπείο οι μαθητές και οι μαθήτριες μετέβησαν στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Εκεί επισκέφθηκαν το καθολικό της Μονής που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και χρονολογείται από τον 16^ο αι. Θαύμασαν τις αγιογραφίες και διαπίστωσαν τις διαφορές τους σε σχέση με εκείνες που κοσμούν το νεότερο μέρος του Ναού. Εκεί τους μίλησαν για την ιστορία της Μονής που ιδρύθηκε από τον Άγιο Τιμόθεο το 1578 και την πορεία της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και του Νεότερου Ελληνικού Κράτους.

Ακολούθως επισκέφθηκαν το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος που στεγάζεται εκεί. Παρακολούθησαν μια σύντομη παρουσίαση του έργου του κέντρου στην αίθουσα συνεδριάσεων και εντυπωσιάστηκαν από το ψηφιδωτό που κοσμεί την αίθουσα και αναπαριστά την Έβδομη Οικουμενική Σύνοδο. Τέλος τους υποδέχθηκαν στην Βιβλιοθήκη του Κέντρου όπου συζήτησαν για τα βιβλία που βρίσκονται εκεί αλλά και την ιστορία και την εξέλιξη των μέσων γραφής από τους παπύρους μέχρι το σημερινό ηλεκτρονικό βιβλίο.



