

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ

(ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 6^{ΟΥ} ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ)

Βενετία - Πάδοβα - Βιτσέντσα - Φλωρεντία - Μοντεκατίνι Τέρμε

28/11/2019 – 04/12/2019

Τους μαθητές συνόδευσαν οι:

Σύρμα Ευαγγελία, Διευθύντρια του σχολείου (Αρχηγός)

Μακρή Μαρία (Συνοδός)

Σάρδη Χαρίκλεια (Συνοδός)

1^η & 2^η μέρα (28 - 29/11)

Το ταξίδι έγινε εν πλω, ήταν ασφαλές και άνετο.

3^η μέρα (30/11)

Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας. Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε την πόλη της Πάδοβα. Περιηγηθήκαμε στο γραφικό ιστορικό της κέντρο με τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Αντωνίου που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στην Καθολική εκκλησία. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γνωριμία με την πόλη. Επιστρέψαμε στην πόλη της Βενετίας για τη συμμετοχή των μαθητών στο 6^ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα *Λεονάρντο Ντα Βίντσι, οραματιστής και πρωτοπόρος της σύγχρονης μηχανικής και τεχνολογίας*. Η οργάνωση του συνεδρίου ήταν άρτια. Εξαιρετική η παρουσίαση των μαθητών/τριών.

Αναχωρήσαμε για το ξενοδοχείο Grand Hotel Padova 4*, όπου και καταλύσαμε. Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια.

4^η μέρα (01/12)

Μεταφερθήκαμε με βαπορέτο (ναυτική συγκοινωνία) στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για την ξενάγησή μας. Ξεκινήσαμε από το νησάκι του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται από περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Δάντη ως το ωραιότερο σαλόνι του κόσμου. Εδώ θα δούμε τα *παλαιά* και τα *νέα κυβερνεία* καθώς και την *Ναπολεόντεια πτέρυγα*, τον πύργο του ρολογιού, τον φημισμένο για τους Μόρι - τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες - , την έξοχη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφημο παλάτι των Δόγηδων με τη γέφυρα των στεναγμών.

Επίσης επισκεφτήκαμε την ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια, θαυμάσαμε τη θέα προς τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, το νησί του Lido στο βάθος, τη Santa Maria della Salute και το Canal Grande, το διάσημο κανάλι που αποτελεί το βασικό πέρασμα για τις ναυτικές συγκοινωνίες και τα ιδιαίτερα Βενετσιάνικα οικοδομήματα. Αναχωρήσαμε από τη Βενετία με προορισμό την Βιτσέντζα, μια από τις πιο ιστορικές αναγεννησιακές πόλεις, ιδιαίτερα πλούσια καθώς είναι κέντρο χρυσοχοΐας.

5^η μέρα (02/12)

Αναχωρήσαμε στις 08:30 για την πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Περιηγηθήκαμε στη πόλη. Μεταξύ άλλων είδαμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και κάναμε ένα πέρασμα από τον ναό του Ορσανμικέλε και δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε την περίφημη πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski καθώς και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Αναχώρηση για το Μοντεκατίνι Τέρμε, όπου και καταλύσαμε στο ξενοδοχείο Grand Hotel Plaza 4*.

6^η ημέρα (03/12)

Αναχωρήσαμε στις 07:00 για την Ανκόνα όπου και φτάσαμε εκεί. Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε στο πλοίο, τακτοποιηθήκαμε στις καμπίνες και αναχωρήσαμε στις 13:30 για το λιμάνι της Πάτρας. Διανυκτερεύσαμε εν πλω με άνεση και ασφάλεια.

7^η ημέρα (04/12)

Φτάσαμε στο λιμάνι της Πάτρας στις 14:30 και αναχωρήσαμε για το σχολείο μας. Βρισκόμασταν στο χώρο του σχολείου περίπου στις 18:30. Επετεύχθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι πολιτιστικοί στόχοι της εκδρομής. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στο συνέδριο από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος κ. Σάρδη και κ. Μακρή ήταν αξιοπρεπής.

Τέλος, ευχαριστούμε την διευθύντρια του σχολείου κ. Ευαγγελία Σύρμα για την άριστη οργάνωση και την ασφαλή διεκπεραίωση της επταήμερης εκδρομής στη Βενετία.

