

## ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Στις 21-25 Οκτωβρίου 2019 μαθητές και καθηγητές του 1<sup>ου</sup> Γυμνασίου Βριλησίων μετακινήθηκαν στην Ευρώπη, κατόπιν προσκλήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πετώντας για Φρανκφούρτη στις 21/10/19, διένυσαν ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν στην Γαλλία, περιηγήθηκαν στην πόλη του Στρασβούργου και νωρίς το απόγευμα επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους υποδέχθηκε σε ειδική αίθουσα ο Κύπριος δημοσιογράφος, κος Στυλιανού με την ιδιότητα του υπευθύνου επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην συνέχεια παρακολούθησαν μέρος της συνεδρίασης της ολομέλειας. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στην πόλη Κολμάρ της Αλσατίας, γνωστό ως Μικρή Βενετία, λόγω των καναλιών που διασχίζουν την πόλη...

Στις 22/10/19, αναχώρησαν για την πόλη Σαφχάουζεν της Ελβετίας για να δουν τους καταρράκτες του ποταμού Ρήνου, που πηγάζει από τις Ελβετικές Άλπεις, περνάει όλη την Ευρώπη πολλές φορές δημιουργώντας και το φυσικό σύνορο κρατών και εκβάλλει στη Βόρεια θάλασσα στην Ολλανδία. Ταξιδεύοντας, απήλαυσαν το ελβετικό τοπίο με τα ορμητικά νερά που πραγματικά τους μάγεψε, αλλά και τις καθυστερήσεις των συνόρων... Στην συνέχεια, επισκέφθηκαν την λίμνη Τίτιζεε. Πέρασαν από πανέμορφα χωριά με παραμυθένια σαλέ που στα παράθυρά τους είχαν πολύχρωμα λουλούδια. Φθάνοντας στον προορισμό τους θαμπώθηκαν από την εικόνα που αντίκρισαν, στα νερά της λίμνης να καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές και τα δέντρα να κατεβαίνουν μέχρι τις όχθες. Μετά, διασχίζοντας τον Μέλανα Δρυμό,

συνέχισαν την διαδρομή τους στο Φράιμπουργκ στην Γερμανία. Η πόλη, γνωστή για το πανεπιστήμιό της, το οποίο είναι από τα παλαιότερα της Ευρώπης και την πανεπιστημιακή κλινική της, αλλά και ως μία από τις οικολογικότερες πόλεις της Ευρώπης, βρίσκεται σε μία κοιλάδα περιτριγυρισμένη με αμπελώνες και είναι η θερμότερη πόλη της Γερμανίας. Η ξενάγηση ήταν θεαματική και ο καθηδρικός της πόλης εντυπωσιακός. Αργά το απόγευμα επέστρεψαν στην Κολμάρ όπου έφαγαν σε παραδοσιακό γαλλικό εστιατόριο με πλούσιο μπουφέ.

Την επόμενη ημέρα, 23/10/19, επισκέφθηκαν και πάλι το Στρασβούργο, αυτήν την φορά προσκεκλημένοι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον επιφανέστερο οργανισμό προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου, στου οποίου τους χώρους ξεναγήθηκαν και φωτογραφήθηκαν. Οι μαθητές έλαβαν συγχαρητήρια για το ήθος και τις γνώσεις τους, όσο για την διακριτική τους εμφάνιση. Έπειτα, επισκέφθηκαν 3 χωριά της Αλσατίας, το Ριμπωβιλιέ, το Ρικεβίρ και το Έγκισάιμ. Καταπράσινες πλαγιές, γραφικά σπίτια, ποτάμια, μεσαιωνικά χωριά, κάστρα και απέραντοι αμπελώνες πέρασαν μπροστά τους μέσα στο κρύο της ημέρας. Οι χριστουγεννιάτικοι διάκοσμοι που άρχισαν να στολίζουν τα χωριά προοιωνίζαν την επικείμενη ομορφιά της γιορτής. Τέλος, ξεναγήθηκαν στην ελβετική πόλη, Βασιλεία. Η αντιδιαστολή της σύγχρονης πόλης με τα παραμυθένια χωριά ήταν αισθητή. Το βράδυ, μετά το δείπνο, περπάτησαν στα γραφικά δρομάκια της πόλης Κολμάρ. Τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια της, πολύ καλά διατηρημένα, και τα γραφικά φυσικά της τοπία τους ξανάβαλαν σε σελίδες παραμυθιού.

Τέλος, την 4<sup>η</sup> ημέρα, στις 24/10/19, τακτοποίησαν τις αποσκευές τους στα πούλμαν και αναχώρησαν για επιστροφή στην Φρανκφούρτη μέσω Χαϊδελβέργης. Εκπλήξεις τους επιφύλασσει= η παλιά πόλη, στις μπαρόκ πινελιές που βλέπει κανείς στα κτίριά της, στο μπόλικο πράσινο, στην ευγένεια των κατοίκων της. Και, φυσικά, στο κάστρο της, με αρχιτεκτονική που «παντρεύει» το γοτθικό με το αναγεννησιακό στυλ και προσφέρει μαγευτική θέα στην πόλη. Θαύμασαν τον ποταμό Νέκαρ και επιβιβάστηκαν στο πούλμαν. Έφτασαν χωρίς καθυστέρηση στην Φρανκφούρτη, όπου, μετά από ενδελεχή έλεγχο των αποσκευών πέταξαν για Αθήνα, γεύτηκαν και μια θέαση του πιλοτηρίου και επέστρεψαν στην πόλη των Βριλησίων τα ξημερώματα της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019.



**Τους μαθητές συνόδευσαν οι:**  
**Σύρμα Ευαγγελία, Διευθύντρια του σχολείου (Αρχηγός)**  
**Αρκούδη Έλενα (Συνοδός)**  
**Βασιλογιάννη Ευαγγελία (Συνοδός)**  
**Γεωργακόπουλος Γρηγόριος (Συνοδός)**