

Στις 25/01/2018, ημέρα Πέμπτη, οι μαθητές και μαθήτριες της Β' τάξης του 1^{ου} Γυμνασίου Βριλησίων, επισκεφθήκαμε τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, έναν Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και βρίσκεται στην Πλατεία Μητροπόλεως επί της ομώνυμης οδού. Στη νότια πλευρά του, μπήκαμε στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως, τον ναό του Αγίου Ελευθερίου του Γοργοεπήκοου. Ακόμη, είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, στην οδό Αγίας Φιλοθέης 21. Στη συνέχεια, περιηγηθήκαμε στο μουσείο της οικίας των Μπενιζέλων, στην οδό Αδριανού 96 στην Πλάκα, η οποία είναι η παλαιότερη σωζόμενη οικία της Αθήνας. Το αρχοντικό αυτό, δωρεά προς το ελληνικό κράτος από την οσία Φιλοθέη που υπήρξε απόγονος της γνωστής αθηναϊκής οικογένειας, αποτελεί χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο και μοναδικό σωζόμενο δείγμα αρχοντικής κατοικίας των μεταβυζαντινών χρόνων για την περιοχή της Αθήνας. Στη διασταύρωση των οδών Αγίας Ελεούσης και Κακουργιοδικείου, στην περιοχή του Ψυρρή, βρίσκεται η Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου παρακολούθησαμε κάποια βίντεο με κοινωνικό περιεχόμενο (γονείς-πρότυπα των παιδιών, ένταξη και αποδοχή της διαφορετικότητας και δωρεά μυελού των οστών). Τέλος, έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από την εξαιρετη ξενάγηση, περιπλανηθήκαμε στην Πλατεία Μοναστηρακίου, κλείνοντας έτσι την όμορφη εκπαιδευτική επίσκεψή μας.

Συντακτική Ομάδα: Νικάκη Μαρία, Ριζιώτη Βασιλική, Σμουστοπούλου Χριστίνα

Φωτογραφία: Μπογιάννος Γεώργιος

Επιμέλεια: Η αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης, Ευθαλία Σολωμού, φιλόλογος.







